



caritas magazine

international.be

Flash



Oeganda
maakt zich op
voor nieuwe
toestroom
Congoese
vluchtelingen



caritas
international.be

Caritas Magazine
Verschijnt 4x per jaar (in maart, juni, september, december)
nr. 253 juni 2020 | P. 20-21
Afdeling Kantoor Brussel

Vier kinderen verloren hun mama. Toch vangt hun gezin nog een weeskind op.



▲ Bernard Masika met zijn moeder en zijn kinderen. Benjamin is de jongen in het midden met de oranje broek.

De nederzetting voor vluchtelingen in Kyangwali – aan de overkant van het Albertmeer op de grens tussen Congo en Oeganda – verwacht binnenkort 60.000 nieuwe Congolezen op de vlucht voor het geweld in hun land.

Ineens wordt Kyangwali dan een ‘stad’ met 180.000 inwoners. Geen klassiek ‘vluchtelingenkamp’ want de Oegandezen doen er alles aan om al die mensen menswaardig op te vangen.

Bernard Masika (35) is een van de 120.000

Congolezen die nu al als vluchteling opgevangen worden in Kyangwali. Hij vluchtte met zijn moeder, zijn vrouw, zijn vier kinderen en zijn pleegzoon Benjamin vanuit Noord-Kivu over het Albertmeer naar Oeganda.

Een overtocht van zo'n 30 kilometer peddelen met een prauw, een zelfgemaakte houten 'kano'. Even later is zijn vrouw – de moeder van de kinderen – gestorven door een bloedvergiftiging die in Kyangwali niet goed behandeld kon worden.

Bernard Masika:
“We krijgen hulp van het Wereldvoedselprogramma van de VN, maar daarmee alleen redden we het niet. Omdat we een weeskind opvangen, Benjamin, erkent Caritas ons als pleeggezin. Daarvoor krijgen we extra hulp. Caritas doet er ook alles aan om ons wat ruimte te geven om groenten te kweken in de buurt van ons huis.”

Benjamin is een jongen van 8. Hij was als vluchteling samen met zijn gezin in de Centraal-Afrikaanse Republiek, maar ook daar moest hij vluchten voor het geweld. Zijn ouders werden vermoord en hij slaagde erin terug te komen naar Kivu. Bernard had zijn ouders goed gekend en besloot dan voor Benjamin te zorgen. Hij had geen familie meer in het dorp en vertrok dus samen met het gezin van Bernard naar Oeganda.

Help Caritas helpen

In Kyangwali begeleidt Caritas International startende mini-ondernemingen en helpen we vooral vrouwen aan een bron van inkomsten. We ondersteunen kleine landbouwinitiatieven. En zoals altijd en overal gaat onze aandacht vooral naar de meest kwetsbare mensen: kinderen, alleenstaande moeders, jonge meisjes, niet-begeleide minderjarigen, mensen met een handicap. Het gaat om structurele, duurzame hulp: we helpen de vluchtelingen vooral om zichzelf te helpen.

In verschillende nederzettingen voor vluchtelingen hebben we eigen projectmedewerkers. Maar de kracht van onze projecten zijn de vrijwillige 'brugfiguren'. Zij zijn onze aanspreekpunten en onze antennes. Zij vangen signalen op van wie hulp nodig heeft. Zij organiseren de hulp, onderhandelen met de verantwoordelijken van de nederzetting over stukjes grond om te bewerken of over de toelating om een handeltje op te zetten.



- ▲ Onze vrijwillige 'brugfiguren' organiseren de hulp ter plaatse. Met fietsen kunnen ze iedereen in Kyangwali vlotter bereiken.

Dankzij u bouwen de meest kwetsbare vluchtelingen in Oeganda een nieuwe toekomst uit.

Hoe arm de mensen in Oeganda ook zijn, ze tonen hun solidariteit met wie ze nodig heeft. Doe zoals zij. Toon ook uw solidariteit met de meest kwetsbare vluchtelingen uit Congo.

Doe nu alstublieft een gift voor de Congolese vluchtelingen in Oeganda. Geef ze het hoogstnodige om te overleven en te geloven in een nieuwe toekomst. Bedankt om samen op weg te gaan met de solidaire Oegandezen, de gevluchte Congolezen en met Caritas International.

Hoe u met uw gift het verschil maakt?

€ 40

= 2 kippen + 1 haan + 4 kg kippenvoer

Een gezin kan kippen kweken en de eieren zijn een belangrijk voedingsmiddel. U helpt kwetsbare vluchtelingen om beter te eten en aan een bron van inkomsten.

€ 80

= 1 varken + plantgoed om eigen groenten te kweken

U geeft alleenstaande moeders een unieke kans om hun eigen landbouwbedrijfje op te starten en hun kinderen duurzaam te eten te geven.

€ 120

= 1 fiets voor een brugfiguur

Vaak moeten onze vrijwillige brugfiguren grote afstanden afleggen over moeilijk terrein: per fiets kunnen ze overal sneller bij zijn. En sneller helpen.

Help mee. Alstublieft.

Schrijf uw gift vandaag nog over op BE88 0000 0000 4141

En denk erom: vanaf 40 euro krijgt u van uw gift tot 45% terug via de belastingen.



Caritas International
Liefdadigheidstraat 43, 1210 Brussel- België
T. +32 (0)2 431 00 72, infonl@caritasint.be
www.caritasinternational.be
BE88 0000 0000 4141