



**caritas**  
international.be

**magazine**

Flash

**Ethiopië**

**Door  
rampen  
geplaagd**

Op de foto ziet u één  
van de problemen.  
Lees meer binnenin.



**caritas**  
international.be

Caritas Magazine  
Verschijnt 4 x per jaar (maart, juni, sept., dec)  
nr. 251 december 2020, P. 202013.  
Afgiftekantoor Brussel X

© Caritas Ethiopië



© Caritas Ethiopie

# Droogte, corona, oorlog en sprinkhanen: alle plagen komen tegelijk

Dit is niet de eerste humanitaire ramp in Ethiopië. Er was al eerder noodlottige droogte, armoede en hongersnood. Ethiopië had zich serieus herpakt. Maar dit jaar maakten covid-19, de oorlog en de sprinkhanen alles erger dan ooit.

En de sprinkhanen komen nog terug. De vorige zwermen lieten in de grond miljarden eitjes achter waaruit binnenkort nieuwe zwermen gulzige woestijnsprinkhanen groeien.

In het Oude Testament was het een van de plagen van Egypte: “Overal in Egypte streken zij neer. Zoveel sprinkhanen waren er nooit geweest en zullen er nooit meer komen. Ze bedekten de hele oppervlakte, zodat het land er zwart van zag. Ze vraten alle veldgewassen op en alle boomvruchten die de hagel had overgelaten. Aan bomen of veldgewas bleef in heel Egypte geen groen meer over.” (Exodus 10: 14-15)

## Nachtmerrie

Oudere Ethiopiërs hebben het in zeventig jaar nooit eerder zo erg meegeemaakt. De sprinkhanen zaten echt overal, tot in de huizen. Een nachtmerrie. Een grote zwerm

sprinkhanen eet op één dag evenveel oogst op als 2.500 mensen in een heel jaar. Als ze ergens landen, blijft er geen grassprietje meer over voor de schapen en de koeien van de boeren.



En net als de Bijbelse plagen komen ze ook nu niet alleen: droogte, covid-19, oorlog en de woestijnsprinkhanen.

Het gevolg van sprinkhanen + droogte + armoede + oorlog = honger. Daar moeten we nu dringend iets tegen doen. Nu het nog kan.

“Sinds februari maak ik me grote zorgen over de gezondheid van mijn kinderen en kleinkinderen. Er is niet alleen de noodtoestand door corona. We maken ons ook zorgen over de droogte, de vrede en de sprinkhanen. In één jaar is de prijs van tarwe meer dan verdubbeld. Met de nodige steun zou ik thuis kippen kunnen kweken en groenten telen.”

## “Ik maak me grote zorgen over de gezondheid van mijn kinderen en kleinkinderen”



▲ Gimja Gebray (63) woont samen met haar kleinzoon Samual (8), een koe en wat pluimvee.

## “De angst voor de sprinkhanen komt bovenop de angst voor honger, droogte en covid-19”



▲ Fana Abraha (40), alleenstaande mama die samen met haar drie kinderen en haar 25 kippen bij haar ouders woont.

Eind april landden de sprinkhanen in het dorp van Fana Abraha: “De angst voor die sprinkhanen komt bovenop de angst voor honger, voor droogte en drinkwatertekort, voor covid-19. Vorig jaar kreeg ik een microkrediet om 25 kippen te houden. Dat hielp enorm, maar nu is er te weinig kippenvoer en te weinig water. Water halen duurt anderhalf uur heen terug.”

# Help ons vechten tegen de honger in Ethiopië

Maak van Kerstmis dit jaar opnieuw een feest van vrede en solidariteit. Ook in Ethiopië.

Het netwerk van Caritas International bestaat uit 162 organisaties die actief zijn in 200 landen en regio's. Ook in Ethiopië bouwden we een stevig netwerk uit dat snel en efficiënt noodhulp kan opstarten. We stellen alles in het werk om voedsel tot bij de mensen te krijgen.

Samen met u kunnen we in Ethiopië voor een zachtere kerst zorgen. Dank u wel daarvoor.



**Help mee. Alstublieft.  
Schrijf uw gift vandaag nog over op  
BE88 0000 0000 4141**

En denk erom: vanaf 40 euro krijgt u van uw gift **nu uitzonderlijk tot 60% terug via de belastingen!** Het moment om in deze kerstperiode iets extra te doen als dat voor u mogelijk is.

 **caritas**  
international.be

Caritas International  
Liefdadigheidstraat 43, 1210 Brussel- België  
T. +32 (0)2 431 00 72, [infonl@caritasint.be](mailto:infonl@caritasint.be)  
[www.caritasinternational.be](http://www.caritasinternational.be)  
BE88 0000 0000 4141